



## Vi balanserar på en skör tråd – för barnens skull

Just precis nu duggar beskeden med författningar och rekommendationer tätt från våra myndigheter. Hela samhällsapparaten går på högvarv och mår i vissa stycken väldigt dåligt.

Vår känsla är att det är ungefär likadant som i själen på våra barn, som annars oftast är vana vid en mycket trygg och förutsägbar vardag. En vardag där vuxenvärlden sitter med alla svaren och det mesta är som vanligt. Nu darrar även den tryggaste av förebilder på manschetter, det drabbar våra unga som dessutom har svårt att uttrycka detta obehag.

Med detta sagt tror vi att ett vanligt scoutläger är precis vad våra barn behöver just nu. Därför har vi på Vässarö valt att kämpa för att kunna genomföra läger för våra unga. Vi är övertygade om att vi aldrig behövt ett roligt läger så mycket som nu. Som får våra barn att känna tillit, gemenskap och att de ingjuts i hopp om att det kommer att bli som vanligt igen. Vi tycker alltså att man ska vänta med beslut om att ställa in något läger. Det merarbete det innebär, att på kort varsel ställa in, är våra barn mer än väl värda!

Man brukar säga att ovisshet är människans värsta fiende och kanske ligger det något i det. Det är ett ovisst läge, att ställa in ett läger flera månader i förväg innebär att ovissheten försvinner och också barnens drömmar om ett härligt läger skjuts i sank... går det, så lev med ovissheten för barnens skull. Vi kommer längre ner i texten förklara reglerna för avbokningar som vi hoppas att ni finner rimliga.

### Sommarens försättningar

Vi vet ingenting om förutsättningarna för att ha läger i sommar. Det enda vi vet – är att vi inte vet. Vässarö har genomgått flera svåra, ibland hastigt uppkomna, situationer. Vårt främsta vapen har alltid varit: Stick to the plan och hantera det som behöver hanteras, inget mer, inget mindre. Detta har gjort att vi kunna genomföra läger trots översvämningar, orkaner, långvariga strömavbrott och extrem torka. Det har blivit härliga läger och gemenskapen ännu varmare.

Precis som vid torkan 2018 tar vi myndigheternas rekommendationer och regler på stort allvar även vid denna situation. Vi följer utvecklingen noggrant.

Vi håller er uppdaterade gällande våra beslut på [www.vassarose/corona](http://www.vassarose/corona)  
Här uppdaterar vi informationen varje tisdag kl 13.00.





## Ok, vad gör Väsarö för att hantera denna situation?

Som sagt hinner många beslut och rekommendationer komma och gå fram till dess. Hade det varit **läger imorgon** hade vi gjort så här:

- **50+ (låter som ett charterupplägg men det är beslutet om att vara max 50 pers)**  
Vi får helt enkelt bygga fler läger med max 50 i varje by. Ingen interaktion kan ske mellan grupperna. Varje grupp om max 50 får åka båt så att det blir några fler båtavgångar och kanske lite mer väntan. Kiosken kommer att ha försäljning på något sätt. Lägerbål och discon är enbart inom den max 50 grupp man tillhör.
- **Riskgrupp**  
Ingen person i riskgrupp ska vara på Väsarö under den tid det är verksamhet här.
- **Hygien**  
Varje person är ansvarig för sin egen hygien. På varje dass finns som vanligt tvål och det kommer även att finnas handsprit att tillgå vid dassen. Handsprit kommer även att finnas till försäljning. Ledaren är ansvarig för hygien i varje kår.
- **Utbrott**  
Om någon person uppvisar symptom ska den personen åka hem utan dröjsmål. Ett bra tips är att vara extra noga med att uppdaterade listor till respektive målsman och närmast anhörig som ombeds vara redo att hämta en person, vuxen som barn, när som helst på dygnet.
- **Avbokning**  
Om myndigheterna kommer med ett sådant besked att bedriva scoutläger på Väsarö direkt strider mot gällande rekommendation eller beslut får scoutkåren tillbaka alla pengar och scoutkåren betalar inget.
- **Olika scenarier**
  - Om läget vore som idag (3 april) fast kollektivtrafiken stängs kör vi ändå läger.
  - Om mötesförbudet ändras från 50 till 10 personer är man välkommen men det går utmärkt att avboka utan kostnad.

### Slutligen... vi tycker att vi alla är tappra nu!

Det är en hård kamp att hålla modet uppe, att möta allas olika farhågor och tankar kring detta. Vår förhoppning är att Ni ska lyckas övertyga föräldrar att så länge vi kan leva på hoppet om en fantastisk lägerupplevelse – det tror vi att barnen behöver. Vi har stor respekt för den utmaning varje kår står inför. Om ni tror att vi kan bidra med något som underlättar er planering, tveka inte att maila oss så kanske vi har ett lugnande besked att ge.

### Nu återstår en sak!

Håll tummarna för att vi ska kunna ses på  
Världens Bästa LägerÖ VÄSSARÖ!