

Tillhör du en av de som varit med om en Mini-scout-Olympiad på Vässarö?



Då är du inte ensam, för vi är många. 2011 fyllde Olympiaden nämligen 25 år. Det betyder inte att det bara genomförts 25 Olympiska spel på ön. Olympiaden är ett stående inslag på alla Mini-Scoutläger och vissa år kan det vara upp till fem perioder, men mer vanligtvis är det tre eller kanske fyra. Det blir alltså totalt över hundra! Tänk vad många tävlande, och tänk hur många medaljer...

Det hela började i Mälärhöjden. 1985 hade Mälärhöjdens Scoutkår ett kårälder och vi var några miniorledare som fick i uppgift att "göra något kul" en eftermiddag. Grundidén var en femkamp med lite ovanligare grenar, men vi kände snabbt att om två patruller skulle tävla mot varandra hela tiden kunde det bli lite enformigt och ena patrullen kunde känna sig underlägsen i allt. Lösningen var enkel, i alla fall på pappret: Vi låter halva gänget gå åt andra hållet. Men vis av erfarenhet kan vi ju lugnt konstatera att det inte alls är enkelt, det bara låter så. Ett ekorrhjul där alla går åt samma håll, är ju också svårt om man inte varit med om den metoden innan. Nu skulle vi alltså få hälften att gå motsols. Det blev kaos, men det gick att reda ut och alla hade jättekul.

Året efter skulle hela Sverige åka på Scout 86. Det ordnades stora läger överallt i landet och ALLA var välkomna, fast inte miniorer för dom var för små och fick stanna hemma. Det var då någon kom med idén att vi skulle ordna ett gemensamt läger för bara miniorerna. Att anordna ett miniorläger var en ganska stor och vågad satsning, för 1986 var det inte alls självklart att man hade läger för miniorscouter.



Vad skulle vi hitta på förutom ett gemensamt lägerbål, som kunde samla alla deltagarna? Att komma med förslaget om Olympiad ett OS-år är ju inte så revolutionerade men det var "många kockar i den soppan" och resultatet blev både bra och kul. Dock måste tilläggas, "att en mygga gör ingen sommar" och en enstaka Olympiad hade bara ett fåtal kommit ihåg. Förvaltningen av den goda idén är ju det som gör Mini-scout Olympiaden så unik. Trots att grenarna växlar med deltagarna så inramningen den samma.

Jag vill avsluta med att tacka den "Olympiska Kommittén" och framför allt Pliiiggis för denna förvaltning och för att härligt samarbete under åren.



Marie Wester, Mälärhöjdens Scoutkår

Hur går då en Olympiad till:

Hemma förbereds kontroller och medaljer.

Om man räknar med att ställa upp med fyra patruller får man fundera ut två kontroller.

Varje kontroll ska vara 5 minuter lång och kunna ta emot 2 patruller samtidigt.

På 5 minuter ska man kunna instruera, (entusiastmera), genomföra, bedöma och hinna dela ut bönor eller ärtor som är poängen.

Ute på Vässarö har det dagen innan genomförandet planerats och fixat. Varje stationsplats är noga utvald och utmärkt med kontrollnummer och snitselband.

Så är det dags:



De tävlande ställer upp i fina led uppe vid Tunet. Ofta anförda av en fana i täten. När tonerna från Carlus Rex ljuder, börjar en ganska högtidlig marsch ner mot fotbollsplanen.



De tävlande går sen runt fotbollsplanen efter en given markering. Resultatet blir att alla står en och en med ansiktet in mot planen likt en ruta.

Då kommer en fanfar.

Två (en tjej och en kille) har fått hedersuppdraget att föra in den olympiska elden på arenan, och de kommer nu småspringande med en fackla, runt fotbollsplanen, på insidan av deltagarna.



Den Olympiska Eldstaden är en kaffeburk monterad på en trefot. Mycket vacker och scoutmässig i sin enkelhet. Det går ett sus från deltagarna när elden flamar upp.

Vi får en ny fanfar och kanske några toner av "Intåg i sommarhagen" innan Ordföranden i den Olympiska kommittén håller sitt tal.



Efter detta beskriver vi kort hur tävlingen går till.

Alla tävlande patruller bör ha en påse att samla bönor i då vi upptäckt att "hål i fickan" kan bli mycket tragiskt och hjärtskärande.

Varje kontroll hämtar så 2 patruller och väl framme vid stationen knyter kontrollanten ett band kring Pl:s arm. De som får ett gult band går medsols, och de som får ett blått band går motsols (eller räknar baklänges).



Sen väntar vi på första signalen. Signal och byte av kontroll sker med kling i klocka. Första klingandet betyder start och sen klingas det var 5e minut för byte av kontroll. Under tävlingens gång, mellan klingandet, ljuder skön sommarmusik från högtalarna.

Vi som upplevt detta minns hur tyst och stilla det är i den högtidliga början och hur härligt det stöjas och fnittras när tävlingen sen bryter ut. Det är som en mysig explosion av skrattpulver.





När alla kontroller är genomförda återsamlas man vid fotbollsplanen och varje patrull räknar där själva sina bönor.



Prisutdelningen sker bakifrån även här tycker vi att det är viktigt att ingen kommit sist och fler patruller tas fram samtidigt. Prispallen är bänkar, vilka ger utrymme till tre-fem patruller. Pliiggis brukar kalla det för sjuttifjutt plats, och inte förrän vi bara har tre kvar bryr vi oss att prata om den verkliga placeringen. Första året valde vi att ge de finaste medaljerna till vinnarna, men det blev för rörigt, så sen dess delar varje kår ut "sina" medaljer till "sina" scouter.

När medaljutdelningen är klar och alla vinnare fått sina fanfarer tågar vi sen tillbaka upp mot Tunet till Carlos Rex marschmusik. Alla medaljprydda, lyckliga och värdiga vinnare.



Grenar på en Mini Scout-Olympiad

Livlina
Kims spel
Knopar
Naturkännedom
Charader
Ljusstaffett
Flaggor
Längdhopp
Gå på plank/sjumilasteg
Gå balansgång
Skjuta mål
Basket
Boll i hink
Kubb
Spotta grodor
Skjuta tvål
Bära vatten
Vända pannkaka
Kasta stövel
Kasta disktrasa
Blåsa ballonger
Lyfta med magnet
Säg HEJ på olika språk
Lyfta med gummiband i snören
Kroka upp något
Häst o vagn
Pussel
Domino
Memory
Sjung en sång
Mänsklig totempåle
Krypa under press
Vattenpistolsskytte
Frisbee



Bilderna från: <http://old.scoutkansliet.se/vo/diverse/bild.htm>